

Luzette

Ze is geboren in een dal van klei
Haar wieg stond niet ver van een koe in de wei
Waar je de toren kon horen, tot de einder kon kijken
Dankzij de dijken

Ze voelde zich veilig, ze maakte zich vrij
ze dartelde lam en ze spartelde blij
Het wassende water zou haar nooit bereiken
Dankzij de dijken
Luzette vindt de dijk gaaf (Dijkgraaf)

1916 de storm en de vloed
Een dijkgraaf die kent dat gevaar al te goed
Ze doet de belofte; wij zullen niet wijken,
waakt over de dijken
Luzette vindt de dijk gaaf (Dijkgraaf)

De natuur is een monster
De mens is een dwerg
Een dijk blijkt een dijk,
een Frieslânse berg
Frieslânse bergen
blijken de dijken

Ze blijft heel haar leven een rasoptimist
Een West-Friese meid, plattelandsalpinist
En ze weet alles van muskusratbestrijdingspraktijken
Daar komt heel wat bij kijken
Ja past op de dijken
Luzette vindt de dijk gaaf
Gravin der dijken
Dijken, spuien, sluizen, stuwen, duikers, ge, ge, ge, gemalen,
maar vooral veel dijken