

Vesper

Woensdag 8 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Conny Boes.

Organist: Dirk Kes

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers: Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van Uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.
Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 63.

O. T. lezing: Psalm 63.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195). Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 15: 1-17.

Liturg draagt voor en bidt:
(tekst Lied 899 couplet 1 en 2)

Wat mijn God wil, geschiede altijd,
Zijn wil is steeds de beste,
Hij is altijd tot hulp bereid,
Hij blijft mijn sterke veste
Hij helpt uit nood, de trouwe God,
Hij troost mij boven mate.
Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt,
die zal Hij nooit verlaten.
God is mijn troost en toeverlaat,
Hij is mijn hoop, mijn leven
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,
ik zal het niet weerstreven.
Die mij altijd vertroost en leidt,

die elke haar geteld heeft
Die van nabij zolang reeds mij
in liefde vergezeld heeft.
Amen.

Orgel: koraalvoorspel 'Was mein Gott will das gescheh allzeit' (Lied 899).

Moment van verstillig.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367^E:



Orgel: inleiding en koraal 'O wir armen Sünder' (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede: Moge de Heer ons zegenen en bewaren.
Amen.

Orgelspel.