

Vesper

Witte Donderdag, 1 april 2021 om 19.30 uur in de Grote Kerk op
Marken

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Ouderling van dienst: Anneke Commandeur-Kroes

Organist: Sebastian van der Pluijm

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.
Amen.

Zingen: Psalm 25a vers 1

Gebed om het licht van de heilige Geest

Lezing uit Oude Testament: Psalm 25

Zingen: Psalm 25a vers 2

Aansluitend zingen: Lied 195 het 'Klein Gloria'

Evangelielezing: Marcus 14 : 12 t/m 31

Zingen: Lied 558 'Jezus, om uw lijden groot' couplet 1, 3 en 4

Verkondiging

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 188 'O Lam van God, onschuldig' couplet 1 (LvdK 1973)

188 O Lam van God, onschuldig

wijze: O Lamm Gottes unschuldig Spangenberg's Kirchengesenge
Deutsch 1545

The image shows a musical score for the hymn 'O Lam van God, onschuldig'. It consists of eight staves of music. The first staff is the vocal line, starting with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes. The second staff is a bass line. The third and fourth staves are vocal lines. The fifth and sixth staves are bass lines. The seventh and eighth staves are vocal lines. The lyrics are: 'I O Lam van God, on-schul-dig, ge-slacht aan 't kruis der schan-de, te al-len tijd ge-dul-dig be-reid ten of-fe-ran-de, Gij hebt de schuld ge-dra-gen, nu is de dood ver-sla-gen. Er-barm U on-zer, o Je-zus!' The score ends with a double bar line. At the bottom left, it says 'tijd voor Pasen' and at the bottom right, '289'.

I O Lam van God, on-schul-dig,
ge-slacht aan 't kruis der schan-de,
te al-len tijd ge-dul-dig
be-reid ten of-fe-ran-de,
Gij hebt de schuld ge-dra-gen,
nu is de dood ver-sla-gen.
Er-barm U on-zer, o Je-zus!

tijd voor Pasen 289

Dankzegging en voorbede. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e

Zingen: Lied 1005 'Zoekend naar licht' couplet 1 en 3

Zending en zegen: Laat ons heengaan in vrede,
in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.

Zingen: Lied 431b

Orgelspel