

Vesper

Goede Vrijdag, 2 april 2021 om 19.30 uur in de Grote Kerk op Marken

Voorganger: Ds. H.Z. Klink

Ouderling van dienst: Agnes Sterkenburg-Kes

Organist: Dirk Kes

Orgelspel

Luiden van de klok

Bemoediging: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet: Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest.
Amen.

Zingen: Psalm 140 vers 1, 3, 4 en 8

Gebet om het licht van de heilige Geest

Lezing uit Oude Testament: Psalm 22 : 1 – 22 en 31-32

Zingen: Psalm 22 vers 1 en 11

Aansluitend zingen: Lied 195 het 'Klein Gloria'

Evangelielezing: Marcus 15 : 1 - 39

Zingen: Lied 577 'O wereld, zie uw leven' couplet 1 en 2

Verkondiging

Stilte moment gevolgd door meditatief orgelspel

Zingen: Lied 574 'Glorie zij U, Christus, U leed onze nood' couplet 1 en 3

Dankzegging en voorbede. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367e

Zingen: Lied 1005 'Zoekend naar licht' couplet 1 en 2

Zending en zegen: Laat ons heengaan in vrede,
in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.

Zingen Lied 431b

We eindigen deze vespers in stilte