

Adventsvespers 2022

2^e Adventsvesper

4 december 2022 om 17.00 uur in de Grote Kerk op Marken

Liturg: Jan Peereboom

Organist: Dirk Kes

Orgelspel

Luiden van de klok

Openingslied: Lied 281: 1, 4, 5 en 6

¹Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

⁴Gij roept ons meteen nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison!

⁵Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

⁶De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

Openingsvers:

Liturg Heer, open mijn lippen
Gemeente Mijn mond zal zingen van Uw eer
Liturg God, kom mij te hulp
Gemeente Heer, haast U mij te helpen
Amen.

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 2: 1-5

Zingen: Lied 459: 1, 2, 3, 4 en 7

¹Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer, en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

²Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

³Hij is geen schreeuwer in de straat,
geen holle klank, geen potentaat,
de roep van zijn verlossend woord
wordt in het verste land gehoord.

⁴Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet,
zijn adem heelt gelijk een lied.

⁷De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Lezing uit de Psalmen: Psalm 46: 1-12

Zingen: Psalm 46: 1 en 3

¹God is een toevlucht t' allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

³Kom en aanschouw des Heren daden,
aanbid zijn toorn en zijn genade:
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: 'Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren.'
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 1: 26-38

Zingen: Lied 441: 1, 6 en 10

¹Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

⁶Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!

¹⁰Hij zal de wereld richten,
berecht wie Hem bevocht.
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht.
Kom haastig, licht der wereld,
en leid ons allemaal
uw grote vreugde binnen,
uw feest, uw liefdesmaal.

Moment van inkeer en verstillig

Gebeden. Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie uit Lied 367^e

NLB 367^e Heer, onze God



Heer, on- ze God, wij bid- den U, ver- hoor ons.

Stil gebed

Onze Vader

Avondlied 244: 1, 2 en 3

1Nu is de dag ten einde,
nu wil mijn hart zich wenden
tot U, zo groot en goed.
Wil naar uw kind, o Here,
uw licht gelaat toekeren,
verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.

2Ik bid U, o Algoede,
vannacht mij te behoeden,
ik schuil weer aan uw hart.
Bezweer de boze machten
en alle duist 're krachten;
weer van mij wat mijn ziel verwacht.

3O dat Gij heel mijn leven
met liefde blijft omgeven,
dat Gij mij binnennoedt,
dat het U nooit te vroeg is, -
geef dat het mij genoeg is;
Heer, uw nabijheid is mijn brood.

Zegenbede: Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Zingen Lied 431b (Amen)

Orgelspel

