

Op de wijs van de Zuiderzeeballade

Sijmon, kijk ik vond op zolder
Een foto van een ouwe boot
Is dat nog van Nine Anna
Van ons oude reddingsvloot.

Mathijs, dat is een gelukkie
Ik was dat prentje jaren kwijt
We hebben weer een heel klein stukkie
Van die goede ouwe tijd.

Daar is het water, daar is de haven
Waar j'altijd horen kon "we gaan aan boord"
De Frans Verkade, en Hendrik Jacob
Ver aan de horizon, de nood is hoog.

Eens gingen wij hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
De Gouwzee op en het Markermeer.
Toen wij hier samen, nog schippers waren
Redden wij hier man en muis, en zoveel meer.

Tussenspel...

Kijk die brandweerman ben ikke
Altijd fit en snel paraat.
Over de dijk heen met m'n fietsje
'Sochtends vroeg en 'savonds laat.

Mathijs mag er ook best wezen
Het varen zit hem in z'n bloed
Acties en eve'nementen
Overal bij en bere-goed.

Nu maanden later, hier op de haven
Heerst er maar een stilte `snachts, ook op de maandag
Mathijs en Sijmon, tijdens oefenavonden.
Zorgde voor een hoop kabaal, en vooral gelach.

Toen gingen wij hier tekeer
Maar die tijd komt niet weer
De Gouwzee op en het Markermeer.
Toen wij hier samen, nog schippers waren
Redden wij hier man en muis, en zoveel meer.

Waar is het water, waar is de haven
Waar j'altijd horen kon "we gaan aan boord"
De Frans Verkade, en Hendrik Jacob.
Ver aan de horizon, zie je ons niet meer.

Eens gingen wij hier tekeer.
Maar die tijd komt nooit weer
De Gouwzee op en het Markermeer.
Waar eens de golven, onze boot bedolven.
Zitten wij nu voor de buis.
Met ons meisje thuis....