

De Dijk

't Is Marken waarop wij leven
dat door water is omgeven,
waar de slootjes rustig stromen
die hier en daar tot elkander komen.

Er zijn sloten lang en breed
en met heel veel riet bekleed,
sloten waar de waterlelies bloeien
tussen weilanden waar koeien loeien.

Marken, omringd door Gouwzee en het Markermeer
houdt het water met dijken in beheer
maar met dijken laag en 't water hoog
houden we Marken niet lang meer droog.

't Water is vriend en vijand tegelijk
daarom is het voor ons belangrijk
dat er versterking van de dijk zal komen
voordat Marken zal overstromen.

Maak de dijken hoog en breed
zo wordt voorkomen heel veel leed
want zolang de zeespiegel zal stijgen
blijft het water ons bedreigen.

Nu moeten wij op terpen bouwen
want op de dijken kan men niet vertrouwen
dat maakt wonen op Marken nu zo duur
vooral voor de jeugd is dat heel zuur.

Geef ons toch meer vertrouwen
ga aan de toekomst bouwen.
Dit nu is mijn betoog.
Gooi die dijken toch omhoog!

Geef Marken zo een veilig leven
om generaties door te geven
want nimmer verliest zij voor ons haar waarde
dit kleine plekje ons liefst op aarde.

Luutje Dorland-Commandeur