

Marker Bevrijdingsfestival 2025

5 mei | 11.00 - 23.00 uur

Het Trefpunt



80 jaar
vrijheid

Hoofdsponsor:



Rabobank



Marken, April 2025

Beste inwoners van Marken,

Voor u ligt het programmaboekje van het Marker Bevrijdingsfestival 2025 georganiseerd door Oranjevereniging Marken en Oranje en Dorpshuis het Trefpunt. Op 5 mei 2025 vieren we 80 jaar Vrijheid.

Vrijheid is een groot goed en dat moet gevierd worden. Het is fantastisch dat alle deelnemers meteen enthousiast reageerden op ons verzoek een bijdrage te leveren aan dit unieke evenement. Niet eerder is dit voorgekomen.

Het programma biedt voor een ieder wat wils.

Wij bedanken al onze sponsors maar in het bijzonder onze hoofdsponsor Rabobank Waterland dat zij dit evenement mogelijk gemaakt hebben.

Wij wensen u heel veel plezier op het Marker Bevrijdingsfestival 2025.

Namens het bestuur van Oranjevereniging Marken en Oranje en het bestuur van Dorpshuis het Trefpunt,

Hein Zondervan

(voorzitter COV Marken en Oranje)

Richard de Weijze

(voorzitter Dorpshuis het Trefpunt)





Interview Klaas Uithuisje

4

Radio Oranje

7

Onderduikers op Marken

9

Anekdote Jaap Visser

11

Gedicht, door Tanja Helderman

13

Het verhaal van Jacob Schouten

14

De bevrijding

17

Archief Jan Schild

19

Deelnemers Bevrijdingsfestival

21



Interview Klaas Uithuisje

December 2024

Klaas is geboren in 1932, het gezin bestond uit Klaas, Jan en Trijntje.

Klaas z'n Vader Pieter Uithuisje had samen met z'n broers een botter de MK 63. In de oorlog is Klaas één keer mee geweest met z'n vader op de botter om, samen met nog een Marker met een botter, naar Workum te gaan om aardappelen en groente te halen voor de Marker bevolking.

Later kon dit niet meer. In het najaar van 1944 werden de bidders door de Duitsers gevorderd. Daar hadden de Marker vissers natuurlijk geen trek in. De botter was hun broodwinning. Het idee werd opgevat om de bidders met volle zeilen de haven uit te laten varen en daar de wind zwak oost was kwamen ze bij Monnickendam bij het Hemmeland vast te liggen. Zo werd de Marker biddersvloot gered. Later werden de bidders weer naar Marken terug gehaalde mochten blijven liggen maar er mocht niet meer mee gevaren worden.

De gaarkeuken was in het buurthuis onder de lighal voor TBC patiënten. Door de gaarkeuken was er niet echt honger, de bieten waren heerlijk, maar de snert stelde niet veel voor, en smaakte niet lekker. Ook werd er clandestien gevestigd, wat ook weer een toevoeging was aan het dagelijks menu.

In het najaar van 1944 strandde er een schip met 300 balen suiker bij de vuurtoren. De suiker zorgde voor een welkome aanvulling, was het niet allemaal voor eigen gebruik dan was een gewild ruilmiddel voor van alles en nog wat.





Amanda Peijters

uw persoonlijke reisadviseur



— The Travel *Club* —

VOOR AL UW REIZEN



- Deskundig en persoonlijk reisadvies
- Onafhankelijk en betrouwbaar
- Grootste aanbod van reizen
- Informatieve en boekbare website

PURMEREND | T: 06-42112849 | E: amanda@thetravelclub.nl

www.thetravelclub.nl/amanda





Fragment uit het boekje van Klaas de Jong

Op Marken volgde ik elke avond de uitzending van Radio Oranje bij de weduwe van burgemeester Sterringa en bracht dan verslag uit aan de burens die al stonden te wachten.

Het was een bizarre situatie. Er was een avondklok ingesteld en niemand mocht na achten op straat. Maar als om half 9 de uitzending van Radio Oranje was beëindigd zag het op het Kerkplein zwart van de mensen. De Duitsers die van hun kwartier in het Buurthuis naar hun wachtpost bij de vuurtoren gingen, moesten van hun fiets stappen om zich een doorgang te verschaffen.

Het was met de bezetting toch iets wonderlijks. Later heb ik begrepen dat ze een soort tactiek volgden. Ze wilden de oorlog zo goed mogelijk zien te overleven. Ze probeerden hun superieuren te overtuigen dat op het eiland alles rustig was, hoewel ze wisten dat het krioelden van de onderduikers. Dat betekende dat ze de bewoners bij naderend onheil, dus als er een razzia zou komen, moesten waarschuwen om niet tegen de lamp te lopen.



De HUISDRUKKER *van* MARKEN *en* OMSTREKEN



Burg. van Baarstraat 42 • Volendam • 0299364830 • www.nieuw-volendam.nl

BEAUTÉ
POUR
VOUS

Schoonheids
instituut

De parel
van schoonheid.



LAKSHMI
MADE WITH JOY

www.bpvmarken.nl • info@bpvmarken.nl
Kerkbuurt 90 • 1156 BM Marken • 0299 417 490



Herinneringen van Trijntje Uithuisje/ opgetekend door dochter Jannetje

- Zuster Dinka woonde in het Buurthuis, in het gedeelte waar dr Havenkamp woonde. Zij had een joodse onderduiker in huis, verborgen in een kast. Die moest weg toen de Duitsers intrek namen in het Buurthuis. Ze konden de man namelijk horen praten en officieel woonde de zuster daar alleen.
- Pieter Schipper uit het Kerkland had een joodse onderduiker.
- In het hotel de Jong zat Geert Schul ondergedoken (broer van de eigenaar).
- Burgemeester van Oorscot zat met z'n vrouw ook in het hotel ondergedoken.
- Burgemeester Heikens zat met z'n vrouw bij Ka Zeeman ondergedoken. Op een goed moment moesten zij daar weg. Zij gingen toen naar Piedadertje Bootsman op Rozenwerf. Fam. v Oorscot ging toen naar Ka Zeeman.
- Jan van Outger woonde met z'n vrouw en zoon Outger op de planken. In de oorlog was brandstof schaars, dus om brandstof uit te sparen wonen ze in bij z'n schoonmoeder op Grotewerf. In hun eigen huis (op de planken) zat een (joodse?) onderduiker. Een klein groepje mensen was hier van op de hoogte.
- Bij Gaartje Pieters zat een joodse onderduiker onder de vloer.
- Veel Marker jongens die moesten onderduiken gingen bij een razzia onder het Schooldijkje.
- Jan Schouten Jpz liet zich bij een razzia tussen de hooiklamp en de stal, op Buurt II, zakken.
- In het doktershuis op de KB zaten ook onderduikers bij dr van Montfrans. Tijdens de verbouwing van 1 huishouding naar 2, kwamen de nazaten van dr van Montfrans het geld ophalen dat de onderduikers in de muur in het huis hadden verstopt.



Foto: Trijntje Uithuisje
en Jannetje





'T EILANDHART

- MARKEN -



Wonen waar je hart ligt

*'t Eilandhart is er voor iedereen die zijn hart heeft verloren aan Marken.
Of je nu start of doorstroomt, in 't Eilandhart komen verdeeld over
de 2 werven maar liefst 99 woningen voor uiteenlopende doelgroepen
en in verschillende prijsklassen.*

**Interesse in een van de woningen die momenteel in verkoop zijn?
Schrijf je in via de website of neem contact op met een van de makelaars.**

KRK MAKELAARS | AMSTERDAM

tel.: 020 440 0000
nieuwbouwamsterdam@krk.nl

NEMASSDEBOER VOLENDAM

tel.: 0299 200 999
info@nemasdeboer.nl

www.eilandhart-marken.nl



Een anekdote over eten halen uit de gaarkeuken op Marken; Mijn twee zusters Luitje (11) en Eefje (7) moesten naar de gaarkeuken, want er was die dag bietensoep. Zijn ze op de terugweg bij de boerderij van Ka Zeeman, breekt het oor van de pan, alles op straat, Luitje schep met het deksel alles van de straat in de pan en huilend naar huis. M'n moeder boos, dat was dus geen eten die dag. Ze moesten terug om nieuw te vragen. Komen ze daar jankend bij de gaarkeuken aan en naar Jan Zeeman, die had daar denk ik de leiding in de keuken, nou ze kregen van Jan een nieuw portie bietensoep. Eefje kan zich noch goed herinneren dat Jan zei "Hier karen (kinderen) hier ewe jullie weer een nieuw portie, geen probleem" (Jan zat ook bij de LKP Marken, samen met mijn vader. Ik denk dat dat scheelde voor de 2^e keer een portie bietensoep).

Tijdens een soort razzia op Marken werden wij in het straatje er uit gepikt, daar mijn moeder de enige was in burger en tot overmaat van ramp hing er een foto van mijn vader in marine uniform aan het tussen schot. En bij de voordeur was het kolenkeldertje, het luik kraakte dus er werd onder de vloer gekeken, maar daar lagen volgens mij geen steenkolen. Hoe mijn moeder ooit verklaart heeft hoe dat zat met die foto is mij nooit duidelijk geworden, waarschijnlijk met trillende knieën. We hadden ook een soort tarwemolen waar eventueel tarwe of de groene erwten in gemalen werden. Dat was er één met een ronde steen tussen 2 stenen. Die groene erwten waren geruild op een honger tocht ergens in de Beemster tegen een paar praktisch nieuwe hoge schoenen, overgehouden tijdens de mobilisatie bij de marine in 1939 - 1940. Schoenen waren waardevol en alleen te koop op de zwarte markt en die zoon van die bouwboer had schoenen nodig. Van dat erwtenmeel bakte mijn moeder een soort flensjes. Raapolie was er wel van rapenzaden, koud geperst, dat geruild was in Groningen tegen peterolie wat nog in de leiding was achter gebleven. Vader voer op een tankschip bij de Esso, die zaden had hij laten uit persen in Monnickendam tegen een deel van de olie, zo ging dat in die tijd.

Aan dat groene erwten meel zit nog een anekdote verbonden: Op nieuwjaarsdag 1945 was mijn moeder van die pannenkoekjes aan het bakken toen Klaas de Groot (Klaas de Reiner) nieuwjaar kwam wensen, daar er niet genoeg was voor nog een mond ging de pan als de bliksem met de groene-erwten-koekjes van de kachel en onder de tafel de kachel werd zeer waarschijnlijk gestookt met gedraaide palen van de dijk.

De eerste weken van de bevrijding werden ook in Waterland foute Nederlanders op gepakt door de LKP Waterland en de LKP Marken werd ook ingeschakeld. Mijn vader heeft wel eens verteld dat ze er enkele NSB moesten bewaken die waren vastgezet op een boerderij. Het wapen de stengun namen ze mee naar huis het lag bij ons voor het dressoir op een kleedje met de patroonhouder er naast.

Bij wapendropping in containers voor de groep van Waterland werd er wat etenswaar dergelijke in die containers gestopt in Engeland dat dan verdeeld werd onder de leden. Ook kwam er dan wat op Marken terecht via de commandant van de groep van Marken. Zitten ze bij elkaar en zegt Piet Commandeur, een bakkerszoon: Wie wil mijn koeken hebben? Mijn vader was een van de weinige die getrouwd was en zegt: Die kan ik wel gebruiken, dan hebben we morgen een goed ontbijt. Zegt Piet: Als ik dat geweten had, dan had ik wel brood voor jullie meegenomen. Piet Commandeur had op Marken een soort bijkantoor van Middenstandsbank in zijn vrije tijd en heeft mij dit wel eens verteld als ik bij hem kwam met mijn bankboekje.

Opgetekend door Jaap Visser Mo. w





Tanja
Helderma



Schoonheidsstudio
Joyce



Beautybehandelingen & Pedicure

Kets 17
1156 AT Marken M: 06-28072357

www.schoonheidsstudiojoyce.nl

Kapsalon NeRo



Dames- en herenkapsalon

Kerkbuurt 144
1156 BP Marken
Tel. 0299 - 473 202

Dinsdag	9.00 - 20.00 uur
Woensdag	9.00 - 20.00 uur
Donderdag	9.00 - 18.00 uur
Vrijdag	9.00 - 20.00 uur
Zaterdag	9.00 - 14.00 uur



Zolang vrijheid niet vanzelf spreekt
In een wereld vol van haat
Zolang ergens op dit ogenblik een oorlog verdergaat
Staan we stil bij hen die vielen
Staan we stil bij het geweld
Zijn we stil voor onze kinderen
voor wie enkel vrede telt



Foto: © Nationaal Archief

Het verhaal van Jacob Schouten



Jaap Schouten was van alle markten thuis, zelfs als de lading uit koeien bestond. Foto: via J. Zaai.

Jacob Schouten Jz.

(18 april 1884 – 20 mei 1963)

Getrouwd met Neeltje de Groot

(15 september 1887 - 29 juni 1953)

Gevaren op de ss. Telamon (KNSM)

Toen in 1940 de Duitsers ons land binnenvielen was de ss. Telamon buitengaats (offshore).

Via Scheveningen Radio werd er door middel van een zgn. PAAB-bericht (= Aan alle Nederlandse schepen) bekendgemaakt dat tussen Nederland en Duistland de oorlog was verklaard. De ss. Telamon, waar Jacob Schouten bemanningslid op was, voer voornamelijk in het Caribisch gebied en langs de oostkust van de Verenigde Staten.

In 1941 werden de brug en de radiohut voorzien van een beschermende 'muur' van beton en pantserstaal. Voor de patrijspoorten werden afneembare pantserplaten vervaardigd. Het schip werd vervolgens in oorlogsgrijs geschilderd en werd er luchtafweergeschut geplaatst van licht kaliber. Op het achterschip werd een 5" kanon geïnstalleerd. Voor de bediening van dit geschut werden 2 'gunners' aan boord geplaatst. Al deze voorzieningen waren nodig om het schip enigszins te beschermen tegen aanvallen van onderzeeboten en vliegtuigen.

Uit een scheepsverklaring blijkt dat de ss. Telamon op 5 mei 1942 in New York lag afgemeerd. Vervolgens vertrok het schip richting Key West, Florida en vandaar naar andere loshavens in het Caribisch gebied. In mei 1942 begonnen de Duitsers hun campagne in de West-Indische wateren. SOS-berichten waren niet van de lucht en werden nauwkeurig op een kaart bijgehouden, alsmede de waargenomen posities van de 'subs'. Er werd een groot aantal 'subs' gemeld op de route van de ss. Telamon. Van tijd tot tijd werd gekeken hoe de kansen stonden. Meestal was het hopeloos en de enige hoop om ze mis te varen was gevestigd op geluk. Maanden ging het zo door en onderweg pikte het schip met regelmaat bemanningsleden van getorpedeerde schepen op, die vaak dagen op zee hadden doorgebracht. De bemanning van de ss. Telamon voorzag deze mensen, o.a. Argentijnen en Noren, van voedsel, kleding en schoeisel.

Op 10 juni 1942 vertrok de ss. Telamon uit Port-au-Prince (Haïti) richting Caripito (Venezuela), om daarna af te meren in de havens van Trinidad en Paramaribo. Vervolgens werd koers gezet naar Demerara (het huidige Guyana).



Op 23 juli 1942 vertrok het schip vandaar met de bestemming Port of Spain (Trinidad & Tobago). De lading bestond uit 2400 ton bauxiet en aan dek lagen 136 ton ijzerhoutpalen. Gedurende de nacht en de daaropvolgende dag werd er zonder onderbreking doorgevaaren.

De 1^e stuurman, die net de platvoetwacht (16:00 – 20:00) had gelopen, was bezig met het overgeven van de wacht aan de 3^e stuurman toen er een verschrikkelijke explosie plaatsvond. Vrijwel meteen begon het schip te zinken. Het was 24 juli 1942 20.03 uur (plaatselijke tijd). Een torpedo van de U 160 had de ss Telamon midscheeps getroffen. Binnen enkele minuten zonk het schip de diepte in. Tijd om de zender in te schakelen was er niet. Een aantal bemanningsleden wist een van de sloepen te strijken en de overige bemanningsleden sprongen van boord en probeerden een vlot te bereiken. Bij dageraad ontdekten de bemanningsleden nog een vlot met een persoon erop; de scheepstimmerman Jaap (Jacob) Schouten, die met zijn 58 jaar een van de oudste bemanningsleden was.

Na 2 dagen ontdekte een Amerikaans vliegtuig de vloten, die door wind en stroming richting Trinidad werden gedreven. Een uur later naderde een schip, de ss Canadoc, dat de drenkelingen aan boord nam. Van de 37 bemanningsleden zijn er 23 verdrinken. Een dag later werden de drenkelingen afgezet in Port of Spain. Omdat de bemanningsleden niet meer in het bezit waren van een paspoort ontvingen zij hier nieuwe identiteitspapieren.

Jacob Schouten verbleef tot het einde van de oorlog in Suriname. In het vroege najaar van 1945 kon hij, zwaar getraumatiseerd, weer terugkeren naar zijn familie op Marken. Jacob Schouten heeft nooit meer gevaren. Hij heeft het herinneringskruis voor de Oorlogsdienst-Koopvaardij 1940-1945 mogen ontvangen.





- APK
- Onderhoud
- Reparatie
- Aircoservice

Volume 33, 1446 WG Purmerend • 06 - 106 199 70
info@autoservicedegroot.nl • www.autoservicedegroot.nl

REGIO VERZEKERINGEN MARKEN

Alles onder één dak

Kruisbaakweg 5A – 1156DH Marken – 0299 - 601184 – www.regioverzekeringenmarken.nl

Ervaar het gemak van
een persoonlijke
reisadviseur

Sabrina Schipper

TRAVEL COUNSELLOR

06 20386867

sabrina.schipper@travelcounsellors.nl
travelcounsellors.nl/sabrina.schipper

 travel
counsellors





Fragment uit het boekje van Klaas de Jong

We stonden te kijken naar de grote Engelse bommenwerpers die bij Schiphol hun lading voedselpakketten hadden laten vallen. Boven Marken moesten ze dan weer naar het Westen draaien. Ze vlogen heel laag en het lawaai was oorverdovend.

De volgende dag was ik getuige van een prachtig moment. De kleuterschool, die vlak naast het Buurthuis lag, was weer begonnen en alle kinderen in hun Marker kostuum stonden te zwaaien naar de vliegtuigen. Toen dit zich een dag later herhaalde, begonnen de vliegers hun noodrantsoenen naar beneden te gooien. Chocolade, biscuit en sigaretten. Je kon de vliegers achter hun raampjes zien wuiven. Een schitterend gezicht.

De avond van 4 mei hoorde ik via onze kristalontvanger het nieuws van de Duitse capitulatie. Het nieuws verspreidde zich razendsnel over Marken. Iedereen leek wel op straat te zijn.

Maandagochtend vertrokken de vijftig militairen in hun bootjes en veroorzaakten nog enige paniek aan de haven toen ze hun mitrailleurs leegschoten. Met hen vertrok ook de luchtwachtpost. Tempelmann hield zowaar een korte toespraak in het Nederlands. Hij zei dat hij z'n best had gedaan de bezetting voor Marken zo draaglijk mogelijk te maken.



80 jaar vrijheid



Ga jij naar een herdenking of
festival in de regio? Stap in de bus!

Je kunt gemakkelijk in en uitchecken met je betaalpas.



Meer informatie:
scan de QR-code of
kijk op meerplus.nl

Zaanstreek-Waterland reist

MEERPLUS





Veel plezier!

Coöperatieve bijdrage voor het Marker Bevrijdingsfestival 2025!

Oranjevereniging "Marken en Oranje" ontving onlangs een donatie van €5.000,- uit het Coöperatiefonds van Rabobank voor de viering van 80 jaar vrijheid op 5 mei 2025 tijdens het Marker Bevrijdingsfestival.

Heeft jouw vereniging of stichting ook een mooi project, maar niet de middelen? Dan kun je een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die bijdrage aan de missie van onze coöperatieve Rabobank.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op [rabobank.nl/waterland](https://www.rabobank.nl/waterland).



80 jaar
vrijheid

Deelnemers Bevrijdingsfestival



1. Opening beide voorzitters 11.00 - 11.10 uur

Hein Andre Zondervan (*Oranje Vereniging*) – Richard de Weijze (*Trefpunt*)

2. Lydia Rood 11.10 - 11.15 uur

Een duizendpoot wordt Lydia Rood genoemd, omdat ze zo veel verschillende soorten verhalen schrijft. Spannende en droevige, ernstige en grappige, lange en korte, schone en vieze, voor kleine kinderen, grote kinderen en voor volwassenen. Maar zelf zegt ze: "Hád ik maar duizend poten! Dan zou ik met schrijven misschien mijn hoofd bij kunnen houden..." Want het borrelt in haar hoofd van de verhalen, al sinds ze klein was. Haar eerste gedicht schreef ze toen ze vijf jaar was. Zij zal het programma aanvangen met het gedicht "Vrijheid".



3. Muziekvereniging Juliana 11.15 - 11.40 uur

Christelijke muziekvereniging Juliana is een trotse vereniging uit Marken met een fanfareorkest, malletband en leerlingenorkest. Ook hebben we een 'opstaporkest' voor leerlingen die net zijn begonnen met muziekles. Zo laten we hen al snel kennis maken met het plezier van samen muziek maken! Als vereniging uit Marken zijn wij trots op onze Marker klederdracht. Die dragen wij dan ook graag bij onze optredens: op Marken én daarbuiten. Naast onze vaste gezelschappen, zijn er ook kleinere wisselende ensembles die op verschillende momenten optreden. Tijdens ons jaarlijkse voorjaarsconcert geven wij met alle leden van onze vereniging samen een optreden: dit concert is gratis toegankelijk en onder meer bedoeld om onze donateurs te bedanken. Maar iedereen is hier welkom!



Lid worden?

Je bent welkom! Of je nu jong of oud bent en een instrument wil leren bespelen, of het eerder hebt gedaan en weer wil oppakken: iedereen is welkom. Wil je meer informatie? Mail dan naar info@julianamarken.nl.



Deelnemers Bevrijdingsfestival

4. Marker Mannenkoor 11.40 - 12.10 uur

Op het Noord-Hollandse schiereiland Marken zag op 16 april 1972 het Marker Mannenkoor het levenslicht. Het Marker Mannenkoor werd door de muzikale vrienden Dirk Zeeman, Jan Zeeman en Jan van Altena opgericht. Die vonden dat er op het muzikale en verenigingsgezinde Marken een mannenkoor ontbrak. Op dit moment zingen er in het Marker Mannenkoor 36 enthousiaste zangers (7x tenor 1, 11x tenor 2, 9x bas 1 en 9x bas 2). Het streven van het Marker Mannenkoor is anderen, maar ook zichzelf, te vermaken met zijn zangkunst op een zo hoog mogelijk niveau. Deze werken worden vaak, in tegenstelling tot veel koren, a capella uitgevoerd of met medewerking van begeleiding. De begeleiding bestaat vaak uit een gitaargroep (uit eigen koor), piano, band, orgel, brass-ensemble, orkest of saxofoonkwartet. Veel van de begeleidende groepen zijn verenigingen of muziekgroepen uit Marken.



5. Muziekvereniging Juliana 12.10 - 12.35 uur

a. Women of Faith

Wij genieten van zingen met elkaar en muziek maken met en voor anderen. Want muziek verbindt, is expressie en maakt je blij. Wij zingen sinds 2020 in een wisselende samenstelling. Al naar gelang het optreden, het repertoire en de beschikbare tijd sluiten er enthousiaste zangeressen aan. We pakken uitdagingen die op ons pad komen met plezier op vandaar dat we graag meewerken aan het Bevrijdingsfestival op 5 mei op Marken.





DJ's Acda & De Munnk

Tussen de acts door

Wat ooit als een grap begon, is inmiddels uitgegroeid tot een knallend succes! Acda & De Munnk is niet meer weg te denken van menig feestje en ons repertoire blijft groeien. Op 5 mei staan we weer in Het Trefpunt klaar om er samen met jullie een onvergetelijke dag van te maken! Verwacht de beste golden oldies uit de 60's, 70's en 80's, de leukste Nederlandstalige meezingers én de beste hits uit de huidige Top 40. Muziek, sfeer en gezelligheid gegarandeerd! Dansen is gratis.



6. Christelijk Gemengd Koor 'Marcantat' 12.35 - 13.05 uur

CGK Marcantat is een gemengd koor en 'Marcantat' betekent: 'Marken zingt' en dat doen we dan ook iedere week tijdens de repetities met veel plezier onder leiding van onze dirigente Ike Wolters. Het koor bestaat uit 28 leden verdeeld over 4 partijen sopranen, alten, tenoren en bassen. Doch wat meer mannen zou een welkome aanvulling zijn. Afgelopen jaar hebben we ons 60-jarig jubileum groots gevierd, dat wil toch wel wat zeggen. Veel Markers hebben op ons koor gezeten maar ook leden die niet op Marken geboren zijn weten ons te vinden en dan niet alleen om te zingen maar ook om naar ons te luisteren. Ons repertoire is voornamelijk klassiek maar eigentijdse muziek staat ook op ons programma. Jaarlijks geven wij o.a. een donateurs concert, of zingen we tijdens een kerkdienst of een kerstconcert. Ook thema concerten behoren ook tot de mogelijkheden, waaronder nu onze medewerking aan het Bevrijdingsfestival. Het belooft een enerverend concert te worden.



7. Marker Folklore Dansgroep 'Revival' 13.05 - 13.20 uur

Begin jaren 80 was er een leuke enthousiaste volksdansgroep op Marken. Nu er op 5 mei 80 jaar vrijheid wordt gevierd is dit een mooi moment voor een 'Revival'.





onderhoud en restauratie
renovatie
verbouwingen
uitbreiding van woningen

Bouwbedrijf **Arnold Uithuisje**

06-53976085

Marken

kerkbuurt 166 1156 BR Marken arnolduithuisje@ziggo.nl



SCHILDERSBEDRIJF
VLASBLOEM

KEES EN SIJMEN
06 - 534 798 79
06 - 105 004 02

BOXENRING 39, 1156 DK MARKEN
INFO@SCHILDERSBEDRIJFVLASBLOEM.NL
WWW.SCHILDERSBEDRIJFVLASBLOEM.NL



8. Bessie en Bap 13.20 - 13.30 uur

Ook Bessie en Bap vieren de 80-jarige vrijheid, dat doen ze vanuit de wachtkamer van paleis Soestdijk voor een audiëntie bij Koning Willem Alexander. Bessie en Bap zijn een van de weinigen die de bevrijding nog hebben meegemaakt. Dus hoogste tijd om Alexander een beetje bij te praten, hij is er per slot van rekening niet bij geweest. Maar of ze de koning ook zullen ontmoeten?



9. StarMen 13.30 - 14.00 uur

StarMen is op Marken ontstaan uit 'Popfabriek on the Road', een concept van de muziekschool Waterland om jongeren in een klein dorp ook de kans te geven om in een echte band te kunnen spelen. StarMen is begonnen als Popkidzz en er zijn een paar wijzigingen geweest wat betreft bandleden. Sinds 2022 is de band een hechte groep geworden. De band bestaat uit zanger Jason, Ryan op de basgitaar en zang en Menno op de drums. Helaas kon Florian vanwege school en andere verplichtingen geen tijd meer vrij maken. Daarom is Star Men op zoek naar een jong talent op gitaar en/of een toetsenist. De band heeft al meerdere keren opgetreden waaronder tijdens de havenfeesten, op de IJsbaan en in P3.



10. Havenbuurtband 14.20 - 15.05 uur

Als havenbuurt organiseren we bijna ieder jaar een buurt-event. Omdat er best wel veel praktiserende muzikanten op de havenbuurt wonen hebben we in 2012 een buurtband gevormd van deze muzikale bewoners: de Havenbuurtband (HBB). Het eerste optreden was meteen een daverend succes. Daarna hebben we o.a. nog gespeeld in de voetbal kantine, bij het Complot (voorheen Flying Sailer, allerlaast optreden van een band op die locatie!) en op Koningsdag. Het repertoire bestaat uit een mengelmoes van nummers uit de 60-70 en 80'er jaren.



Huidige bezetting van de band:

Hester Boes: Zang, gitaar, ukelele | Dirk de Groot: Gitaar, zang
Jan Cornelis Boes: Gitaar, zang | Klaas Commandeur: Bas | Jan Zeeman: Drums



Onze kledingsponsor is: Remco's Mode uit Monnickendam

Remco's Mode



www.remcosmode.nl



Pedicurepraktijk
Tiny Zandstra



80 jaar
vrijheid

Deelnemers Bevrijdingsfestival



11. **FourS** 15.25 - 16.10 uur

FourS is in 2017 op Marken opgericht door een initiatief van 'Popfabriek on the Road', van de muziekschool Waterland. FourS bestaat uit 5 bandleden en is sinds het begin niet gewijzigd van samenstelling. Inmiddels heeft de band al regelmatig opgetreden, schrijft eigen muziek en speelt pop covers. Julius en Koen wisselen af op drum en keyboard, Suzanne zingt en speelt basgitaar en begint al aardig de leading lady te worden, Ramses zingt ook en speelt op de altsax en Sam speelt elektrische gitaar. Het repertoire is heel gevarieerd, met eigen geschreven nummers en covers vanaf de jaren 70 tot nu, zowel Nederlands als Engelstalig.



12. **Road2Nowhere** 16.30 - 17.15 uur

De coverband Road2Nowhere bestaat inmiddels alweer 20 jaar en staat bekend om hun energieke optredens en brede repertoire. Ieder optreden is een feest van herkenning. Speciaal voor het Bevrijdingsfestival hebben ze acht gloednieuwe nummers ingestudeerd, één uit elk decennium, van de bevrijding tot nu. Dat wordt zeker een feestje!

Road2Nowhere bestaat uit zes bandleden die hun passie voor muziek delen:

*Klaas Commandeur: Bas | Jan Zeeman: Drums
Nick Springer: Toetsen | Gerard Günther: Gitaar | Richard Nanninga: Zang | Conny Boes: Zang*



13. **The Bull Shit Bluesband** 17.35 - 18.20 uur

Deze, langst bestaande band in de Markerpophistorie, opgericht in 1983 speelt muziek uit de vijftiger jaren, geënt op de New Orleans-, Texas- en Chicago blues, rhythm & blues zoals die in de jaren vijftig gespeeld werd in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. De band gaf vele optredens in o.a. Nederland, België, Duitsland, Engeland en stonden op podia met o.a. Eddie C Campbell, Flavium, Golden Earing, Billy O Haire, Harry "Cuby" Muskee en Hans Dulfer. Absoluut hoogte punt beleefden zij in 1988, toen de band de Amerikaanse blueslegende Robert Jr. Lockwood mocht begeleiden voor een aantal optredens tijdens diens Europese tournee. Op 30 september 2023 waren zij voor het laatst te zien op Marken tijdens de viering van hun 40-jarig jubileum. **"Let's Rock This Place"**.



Bezetting: *Klaas de Groot: Zang/gitaar | Cees Borg: Gitaar | Klaas Kes: Gitaar
Pieter Kes: Saxofoon | Jan Pieter Schouten: Bas | Jason Borg: Drums*



BRASSERIE De Taanketel RESTAURANT

Bij Brasserie de Taanketel kunt u genieten van een kaart die minimaal iedere 3 maanden wisselt om zo steeds seizoensgebonden producten aan te bieden. Wij doen dit in een ongedwongen sfeer. U kunt genieten van uiteenlopende gerechten en gerechtjes.

Ons doel is om er in de eerste plaats te zijn voor de lokale gasten uit Waterland en de omliggende plaatsen die houden van smakelijk eten in een laagdrempelige ambiance. Niet te veel tam-tam, geen overdreven culinaire hoogstandjes, maar wel onderscheidend.

Hopelijk tot binnenkort!

TAXI MARKEN
T 0031 6 22 93 07 27
pzondervan.nl



Arbeids- & Organisatie Deskundige
WORKEMOTION
Human Factors - Ergonomie



80 jaar
vrijheid

Deelnemers Bevrijdingsfestival

14. Neil Young Coverband 18.35 - 19.20 uur

In 2005 werd de Neil Young Coverband opgericht door vijf gepassioneerde muzikanten. De bandleden hebben een diepe bewondering voor Neil Young's tijdloze muziek en brengen deze met veel passie ten gehore. De band heeft opgetreden door heel Nederland en zelfs daarbuiten, waarbij ze een breed scala aan nummers van Young spelen, van bekende hits tot minder bekende pareltjes.



Bezetting: Dirk Zeeman: Gitaar/zang | Jan Kaars: Gitaar/zang
Klaas Zeeman: Drums | Gerard Schilder: Keyboards | Klaas Springer: Basgitaar

15. The Black Summer (v.h De Pompero's) 19.40 - 20.25 uur



The Black Summer is een rockband die een breed scala aan iconische nummers speelt, waaronder het beste van The Red Hot Chili Peppers, Dire Straits, Oasis, Pearl Jam, Herman Brood en The Black Keys. We kijken ernaar uit om voor jullie te spelen op Bevrijdingsdag!

Bezetting: Mervyn de Leeuw: Drums & backing vocals | Sam Visser: Guitar | Cornelis Vlasbloem: Bas & backing vocals | Sijmen Vlasbloem: Lead vocals | Jacob Zwiers: guitar & backing vocals

16. Postman and the Ramblers 20.40 - 21.25 uur

Postman and The Ramblers is een allround rock & roll band uit Marken, begonnen door een voormalig postbode en vrienden die sporadisch meeliepen tijdens de dienst. Inmiddels telt de band vijf muzikanten die met volle overgave en plezier muziek van onder andere The Rolling Stones, The Eagles en Golden Earring uit de speakers knallen. Daarom is het motto van Postman and The Ramblers niet voor niks: "It's only rock & roll, but you'll like it!"

Bezetting: Jurie van Veen: Zang | Niels Kaars: Gitaar/zang | Rutger Peereboom: Gitaar/zang
Nick Springer: Keyboard/zang | Maikel Schipper: Drums/zang



ALLE INSTALLATIES ONDER EEN DAK
INSTALLATIEBEDRIJF

ZEEMAN MARKEN BV



Duurzaamheid



Verwarming



Sanitair



Loodgieters werk



Dak- en zinkwerk



Ventilatie



Service en onderhoud



Elektra

Kantoor/werkplaats:
Kruisbaakweg 3, 1156 DH Marken
Tel.: 0299 602030 | Fax: 0299 602016

E-mailadres: info@zeemanmarken.nl
Home-page: www.zeemanmarken.nl



80 jaar
vrijheid

Deelnemers Bevrijdingsfestival



17. De Kokosmakronen 21.45 - 22.30 uur

Een feest op Marken is nooit compleet zonder een optreden van de gelegenheidsformatie De Kokosmakronen. Het repertoire bestaat voornamelijk uit ouderwetse smartlappen. De band bestaat sinds 2007 en speelt alleen op speciale gelegenheden en veelal met speciale nummers. Benieuwd wat men nu weer in petto heeft, kom gerust langs en zing mee.

Bezetting: Karel Kokos: Gitaar/zang
Jan Makroon: Gitaar/zang | Jan Biscuit: Drums
Martin van Lu: Accordeon | J.P.Bastogne: Bas
Nick Spritz: Keyboard

18. De Blaskapelle 'Für Anker'

22.30 - 23.00 uur

De Blaskapelle 'Für Anker' is een Tiroler kapel uit het Noord-Hollandse schiereiland Marken, opgericht in september 2023. Onze première vond dat jaar plaats tijdens het Oktoberfest, georganiseerd door de Stichting Marker Jongeren in Marken. Het optreden was zo een groot succes dat wij samen met het Marker Mannenkoor en de band 'De Kokosmakronen' in maart 2024 een Tiroler- en Schlageravond hebben verzorgd in De Bolder in Monnickendam. In mei 2024 hebben wij ook tijdens een feestavond een optreden verzorgd in het Duitse Bitburg tijdens de concertreis van de Christelijke Muziekvereniging Juliana. Ons repetoir bestaat onder andere uit bekende Egerländer- en Mährische polka's, Oberkrainer muziek en marsen, waarbij ook zang centraal staat. Deze muziek ontleent voornamelijk zijn bekendheid aan het Oostenrijkse evenement 'Woodstock der Blasmusik'.



Bezetting:

Jaap Schipper: Bugel | Wolmet Stoker-van Riel: Cornet | Sijmon Zondervan: Cornet
Conny Kamstra-Boes: Cornet | Maikel Schipper: Slagwerk | Cees Zeeman: Bas
Aagje Commandeur-van Riel: Alt Saxofoon | Aaltje Schipper-van Riel: Tenor Saxofoon
Michel Schipper: Euphonium | Hein Pieter Zondervan: Euphonium

19. Afsluiting voorzitters COV en Het Trefpunt 23.00 uur

Genoemde tijden zijn richttijden



**Draai het boekje om voor
het Koningsdagboekje 2025**

