

Sinterklaas gedicht welke alle vrijwilligers van de Groencontainer begin december 2024 mochten ontvangen

Beste vrijwilliger,

In het verre Madrid zat Sint zich te vervelen
het duurt nog zo lang voor hij weer cadeaus uit kan delen.
Wat kon hij in al die lege maanden eens doen,
hier zat niemand te wachten op een gevulde schoen.
Gelukkig had hij een goed stel veelkleurige Pieten
die weten hoe je van het leven kan genieten.
Zij weten altijd wel weer iets te verzinnen
waar je met plezier aan zou kunnen beginnen.

De tech-Piet, bijvoorbeeld, hij zei: `Kijk Sint, u moet gewoon
gaan leren vliegen met een drone.
Dan hoeft u niet meer over al die steile daken
om op de hoogte van het wel en wee te raken.
Een drone geeft echt een prachtig zicht
op wat er aan goede daden wordt verricht.
Bovendien moet u als Sint ook mee gaan met de tijd
anders raakt u de verbinding met de nieuwe generatie kwijt!

Vanaf dat moment vermaakte Sint zich zeer
en bekwaamde hij zich meer en meer
tot een volleerd vlieger en cameraman.
'Prachtig,' zei hij, 'daar profiteert mijn werk ook van.'
En zo kijkt Sint vanuit de lucht nu mee
naar het Nederlandse leven en haar wel en wee.
Zijn drone heeft natuurlijk ook over Marken gevlogen
en Sint volgde die beelden met wijd open ogen.

'Piet,' riep hij, `kom gauw eens even kijken,
vind je dit ook niet op een processie lijken?
Kliko's, kruiwagens, karretjes en fietsen met achter op een zak
allemaal op weg naar de grote gele bak
waar de vrijwilliger van dienst de mensen welkom heet
en zo nodig een helpende hand uitsteekt
zodat de mens, net nog bezig met maaien en snoeien
de groene berg in de bak kan laten groeien.

Hij (of zij) is het die de dienst in goede banen leidt
die zorgt dat de inhoud evenwichtig over de bak wordt verspreid.
Die let op verdwaalde plastic potten en ander ongemak,
die helpt, waakt en veegt bij de grote gele bak
die geniet van het praatje hier en een nieuwtje daar
week in, week uit, echt bijna het hele jaar.
We mogen die vrijwilligers wel weer eens danken
voor een jaar van inzet zonder wanklanken.

Van het klaarstaan voor het dorp en voor het groen,
Zonder daar dik en moeilijk over te doen.
Sint houdt van dit soort mannen en vrouwen
waarop je het dorpsleven kunt bouwen.
Met een klein gebaar wil hij dit goede werk belonen
en daarmee zijn grote dankbaarheid betonen.
Dat de processie naar de grote gele bak nog lang door mag gaan
en dat er altijd weer vrijwilligers voor klaar zullen staan!"

Met dank aan Cora Vlaming, december 2024